

Stageverslag Jolanda Verveld

Het toeval wil dat mijn stage gelijktijdig begon met het Klein Karoo Nationale Kunstfeest. Daardoor kon ik met de Alphense delegatie meereizen naar Oudtshoorn. Hierdoor viel ik met mijn neus in de boter, wij werden ontvangen door de Munisipaliteit Oudtshoorn die ons veel lieten zien van Oudtshoorn en omgeving. In deze eerste week deed ik ontzettend veel indrukken op. Ik was ook al snel met Oudtshoorn en de inwoners bekend. Echter moest er in die eerste week 1 probleem opgelost worden; mijn permanente verblijfplaats in Oudtshoorn. De eerste week verbleef ik bij een gemeenteraadslid, na het KKNK ben ik naar het plaatselijke hotel verhuisd. Graag wilde ik bij een gastgezin verblijven zodat ik de Afrikaanse cultuur, gewoontes en tradities van dichtbij mee kon maken. Uiteindelijk heb ik bij twee doktersgezinnen gewoond. Dit waren blanke families die het niet slecht hadden in tegenstelling tot andere groeperingen in Zuid-Afrika.



In Oudtshoorn/ Zuid-Afrika is er officieel geen apartheid meer, maar in de praktijk blijkt dat het nog wel aanwezig is. Zuid-Afrika is verdeeld in witte, kleurlingen en zwarte mensen. Elke groepering heeft zijn eigen woonomgeving/wijk. Dit betekent dat ze in het privé leven volkomen langs elkaar heen leven. Vanwege de nationale wet: confirmative action (= rechtstellende actie) moet een bedrijf een x aantal witte, kleurling en zwarte mensen aannemen in het bedrijf waardoor de verschillende groeperingen met elkaar moeten samenwerken. Dit lijkt vaak tot strijd en onbegrip bij de mensen. Hieruit blijkt dat er nog een lange weg te gaan is eer er gelijkheid is tussen de volkeren. Omdat ik bij de rijke blanken verbleef, heb ik weinig van de armoede in de krottenwijken meegekregen. Wat ik wel sterk meegemaakt heb is dat het voor alle drie de groeperingen moeilijk is om in ZA te leven.



Tijdens het Youth Festival ben ik veel in contact gekomen met de Zuid-Afrikaanse jeugd, voornamelijk de zwarte jeugd. Het is erg bijzonder om te zien hoe positief zij in het leven staan ondanks alle armoede, AIDS en andere problemen. Zo ben ik de Bongoletu Youth Activities Group tegengekomen. Dit zijn een groep jongens van rond de 25 die de jongeren van Bongoletu (= de krottenwijk van Oudtshoorn waar de zwarten leven) van de straat wil houden. Samen met deze jongeren hebben we aan het Bongoletu Tourism Project gewerkt. Zo hebben we drie dagen lang in de krottenwijk huisjes geschilderd om het aantrekkelijker te maken voor de toeristen.



Tijdens mijn verblijf van 5 maanden heb ik niet alleen gewerkt. Door mijn verblijf in de gastgezinnen heb ik veel van de Zuid-Afrikaanse cultuur meegekregen zoals o.a. het braaien (barbecuen), de nationale volkssport Rugby en het jagen op wild. Verder ben ik in contact gekomen met studenten uit Stellenbosch (ligt nabij Kaapstad) wat erg gezellig was. Verder heb ik tijdens verschillende vakanties en weekendjes weg kennis kunnen maken met de schoonheid van het Zuid-Afrikaanse en Namibische landschap.



Kortom mijn verblijf in Oudtshoorn zijn 5 geweldige maanden geworden waarbij ik veel geleerd heb over de Zuid-Afrikaanse cultuur, de gastvrijheid en beauty van Oudtshoorn. Het is zeker weten een plaats om eens te bezoeken!

